

Årsberetning for Haveforeningen Vibesund 2016.

Tja, hvad skal vi sige om 2016, uden det kommer til at ligne en afskrift af året før. Forårsvejret lignede jo meget, først lidt koldt så lunt, men da det så endelig skulle være forår, vådt og koldt, så det kneb med at få de tidlige kartofler til at spire selvom de var dækket af 2 lag fiberdug. Det frø der blev sået tidligt spirede heller ikke, og med de priser der er på frø ja så er det jo ikke kun sjov at så én gang til, men det så ud til at være vejen frem. Udbytte var der heller ikke meget af. Jo nogle enkelte steder gav det, som det var betalt eller tvunget til det, der er nogle, der kan nogle hemmelige trylle formler.

I det forgangne år har vi ikke været plaget af indbrud, der har kun været nogle få tilfælde, hvor uindbudte ikke har kunnet holde fingrene i egne lommer. Men det er jo ret irriterende, at man ikke kan have sine ting i fred for uvedkommende. Ellers må der jo noget overvågning til, det kan jo i dag fås til overkommelig pris.

Kort efter udvalgsrådet i Odense Havelodselskab d. 2. maj ringede kredsformanden til mig og spurgte om jeg kunne tænke mig at være med i et bygge udvalg, dvs. at jeg så skulle med ud at godkende det byggeri i de forskellige haveforeninger, som Havelodselskabet skal ud at godkende, det var ellers Hans-Erik og Carsten der gjorde det, men p.g.a. mange møder og forhandlinger med kommunen følte de ikke, at de havde tid til at godkende byggeri. Så vi er så Leif O. Pedersen Kredsbestyrelsen, Bent Overgård Hedvigslund og undertegnede, som tager ud for at godkende eller kassere byggeri.

I de foregående år har der været utroligt mange handler med kolonihaver, i 14 var der 44 handler, i 15 var der 40, så i 16 var der "kun" 32 handler hvoraf 4 haver blev handlet 2 gange og nogle af dem var også gengangere fra de foregående 2 år så i alt kom 82 af dem der købte haver de foregående 3 år med ind i 2017 = 56.5% lidt over ½, så der er ikke noget at sige til, at man kan møde nogle i kolonien, som man ikke lige kender.

På generalforsamlingen i 2015 blev der talt en del om at lave et fællestoilet, som vi jo ikke havde eller havde haft i mange år. Bestyrelsen blev så enige om at formulere et forslag til den efterfølgende generalforsamling i 2016. Vi havde fået lavet nogle tegninger af en prof tegner, som havde have her på det tidspunkt. Vi fik fremskaffet nogle tilbud fra relevante håndværkere, og var så klar til det store slag på generalforsamlingen, men der blev ikke noget slag, det gik lige igennem og vi var klar til at søge de nødvendige tilladelser. De kom i hus og vi var klar til at få gravet ud lidt

før pinse. Der blev støbt fundament til toiletterne og d. 25. maj blev der gravet en 5,5 m³ betontank i. Der var så også klar til, at tømreren kunne komme i gang, men han meddelte, at han havde lukket firmaet og kunne ikke påtage sig opgaven. Vi fandt så en anden tømrer, men det viste sig at han var alt for dyr, så der måtte en 3. tømrer på banen, han kunne så imidlertid ikke komme førend i uge 28, da han havde gang i et andet projekt. Med ham kom vi så endelig i gang, der var dog stadig lidt udfordringer i det, da tømreren gik hen og fik andet arbejde, så vi var henvist til enkelte aftener og weekenden. Det hele så dog så lovende ud at vi besluttede os for at holde indvielse d. 17. september, men det lykkedes ikke at blive færdig til det, men i uge 41 kunne toiletterne tages i brug så de nåede at fungere i 3½ uge inden der blev lukket for vandet og dermed også toiletterne. Men nu er de færdige og klar til næste sæson. Så håber vi bare på at der er nogle flere der vil melde sig til at benytte toiletterne, for det lød jo som der var mange der var meget interesseret i at få bygget fællestoilet. Det koster Kr. 100,- i depositum for en nøgle + Kr. 300,- for en sæson at bruge toiletterne, det er betaling for rengøring af toiletter og tømning af tank.

3

Der blev åbnet for vandet d. 19. marts, Påsken faldt jo tidligt i 2016. Vi startede som sædvanlig med at hejse flaget til ”Der er ingenting der maner”. Det er ikke én af de letteste sange at synge, men vi havde også hjælp til at komme i gang i år. Derefter var der en lille morgenstarter og så blev der åbnet for vandet, der var som sædvanlig et par steder hvor der var utætheder, men ikke store problemer.

Senere på dagen kl. 1400 kom konsulenten og nogle fra kredsbestyrelsen, der skulle være beskærer kursus, der kom også nogle stykker fra andre haveforeninger, så vi var vel i alt ca 25 til at begynde med. Vi var først ovre ved Flemming i nr. 29 og skar er pæn del af et æbletræ dér, derefter var vi i nr. 21 hos Juliette, som lige havde overtaget haven efter Hans Aage og Connie. Til sidst var vi i nr. 64 men de havde ikke tålmodighed til at vente til vi kom derop så de var gået, med det lille træ blev dog beskåret lidt. Til aller sidst var vi i formandens hus hvor Havelodselskabet var vært ved en forfriskning og der blev snakket livligt en lille timestid, her var vi kun 10 -12 stk tilbage. I år er der podningskursus, sådan er det hvert andet år, d. 1. april kl. 1400 – 1600 i Rødegårdsløkken, der er indgang fra Østerbæksvej næsten nede ved Rødegårdsvej.

I have-sæsonens løb har vi haft container 3 gange, som vi plejer, det var d. 8. april, 8. juli og endelig d. 7. oktober. Alle gange med et godt besøg, containerne har da været næsten helt fyldte hvergang. Og en ting, som vi er glade for, det er at dem der plejer at holde på P-pladsen ved foreningshuset har fundet ud af, at det er uhensigtsmæssigt at parkere lige dér hvor det er mest hensigtsmæssigt at stille containeren. Vi vil selvfølgelig fastholde container de 3 gange én gang til forårs oprydning i haverne og 2 gange umiddelbart efter at hækkene skal være klippet.

Midt i alt graveriet ved foreningshuset blev det Pinse, og vort Pinsemorgenarrangement blev flyttet op på P-pladsen, da det ikke var muligt at stille telt op på plænen, stole og borde stod faktisk meget bedre dér, da der ikke var blødt, så stolene blev ikke trykket i jorden, men ellers var alt som det plejer at være. Ja dvs vi havde taget det nye telt i brug, som vi har haft liggende et par år, da det var billigere at købe et nyt telt end udskifte de rør og samlinger, som var blevet bøjet ved tidligere brug.

Men teltet blev sat op om lørdagen og der blev sat borde og stole op og lagt duge på bordene. Søndag morgen, Pinsemorgen, mødtes vi så til kaffe/te med rundstykker, pålæg, ost og marmelade, der var også en lille morgenstarter. Da der var drukket kaffe og spist rundstykker en lille times tid var det tid at hylde vore jubilarer, vi havde én 25 års jubilar, Aase i nr. 96 og én 40 års jubilar, Ingrid i nr. 130. Ingrid er den sidste af pionererne fra afd. 2 da den også havde 40 års jubilæum i 2016 eftersom den er anlagt i 1976. De fik begge et diplom og et foderbræt med mindeplade, og en klapsalve. Derefter var der salg af øl og lotteri, vi havde rekord mange gevinster, 84, så der var rigeligt til alle. Alle gevinster var som tidligere sponsoreret af gavmilde erhvervsdrivende, som vi benytter os af i hverdagen: Poul Schou, Ole Knudsen, Odense Renovation, Ellebæk Planteskole, Pårup Kloakservice, Enoflora, Hjadstrup Vognmand Annelise tidligere have 105, Snedderen Jan Nielsen, Bidronningen og foreningen, til sidst vil jeg nævne Kornbageren som leverer brød til en meget favorabel pris. Alle hyggede sig et par timer, selv om det var halvkoldt. Så stod det i oprydningens tegn og teltet blev taget ned om mandagen. Så skal der lyde en stor tak til deltagerene uden dem havde der jo ikke været noget, der skal også lyde en stor tak til dem der deltog i arbejdet omkring arrangementet, uden jer går det slet ikke. Så TAK.

Den 23. juni var det så Skt. Hans Aften, ja det er det jo hvert år, det er for at vi ikke skal glemme det. Teltet blev stillet op og stole og borde kom igen frem, der blev også kørt et par grill i stilling. Kl. 1800 var grillene klar, Anny havde lavet marinerede nakkekoteletter og der var Tyske grillpølser, salat og kartoffelsalat og flutes. Bestyrelsen og hjælpere var som sædvanligt inviteret, og der kom nogle få flere og grillede med, det ville være hyggeligt og befordrende for videre forløb af traditionen om der kom lidt flere og deltog. Musik mæssigt kan jeg godt se at Kommunebålet på engen er svært at hamle op med. Men hygge og nærvær er jo guld værd for nogle. Der blev solgt lidt øl og 21 spil. Kl. blev 2000, og bålet skulle tændes, men af uransaglige årsager var det næsten ikke til at få ild i, men lidt sent ud på aftenen lykkes det da endelig. Selv om der ikke var mange at kigge på bålet var det en ganske hyggelig aften. Tingene blev ryddet sammen, telt og borde skulle blive. For.

Lørdag d. 25. juni var der Havelodstur. Den gik igen i år til Humlemagasinet, som det blev vedtaget på udvalgs møde i Odense Kredsen. Men da det var ved at være tid for tilmelding viste det sig at der kun var ca. 35, som synes at det var i orden at tage dertil igen, de andre, nej der var vi sidste år så det gider vi ikke igen. Sidste år snakkede vi endda om at det var for kort tid vi havde dér, og i år var det en helt anden særudstilling de havde, nemlig om den Bayerske kong Ludwig II (1845 – 1886) eventyr kongen blev han kaldt. Han havde det lidt ligesom vor egen Chr. IV Der skulle bygges meget og stort, og mange valfarter i dag til Sydtyskland for at se hans fantastiske slotte.

På udvalgs mødet var der ikke én eneste der gjorde insigelse mod at vi skulle derud igen, vi fik så kaffe og lagkage på Humlemagasinet inden vi kørte til Haveforeningen Vibelund, som vi skulle besøge i år, det var derfor vi havde ladet teltet stå. Efter at nogle havde fået sig en øl og andre havde været rundt i kolonien og se på haver eller låne et toilet, kørte vi til Fangel Kro, hvor de ventede med en lækker middag, derefter var der dans til kl 2300, så kørte bussen os tilbage til Dannebrogsgade, hvor vi så tog en taxa hjem efter en dejlig dag.

Sommerfest, d. 6. august var der Fodbold for sjov, det foregik som det plejer, nede på det grønne område ved Hobby dyr foreningen. Der blev spillet fodbold til den store guldmedallie, ja for den sags skyld også både sølv og bronze. Morten havde som sædvanligt skaffet en masse sponsorpræmier både til spillere og til lotteri. Grillen var kørt i stilling og klar til at frembringe noget grillmad, der blev solgt øl, vand og vin og alle hyggede sig hele eftermiddagen og starten af aftenen.

Vi havde besluttet at holde indvielse af toiletbygningen d. 17. september, vi nåede desværre ikke at blive færdige, men indvielsen gik rigtig godt. Vi havde inviteret til brunch kl 11.00. Teltet blev stillet op på plænen ved petanquebanen, i petanquehuset blev der lavet et intermistisk køkken, med el-kogeplade, ovn og køleskab. Vi havde lånt strøm inde fra Frede Philip i nr. 35. Der blev fremstillet røræg med dejlige brunchpølser, lunet leverpostej m/bacon og ristede champignon, lavet kaffe, skåret brød og anrettet pålægsgfade, der var nok til alle. Vi havde inviteret de implicerede håndværkere, Odense kredsens bestyrelse og naturligvis foreningens medlemmer, så teltet var fyldt og alle hyggede sig til ud på eftermiddagen. Her skal der lyde en stor tak til pigerne/konerne Anny, Dorte, Jette, Inger og Bente for en herodisk indsats i kampen med det kulinariske.

Da festlighederne ebbede ud gik vi over til at spille petanque, der havde kørt en lang turnering, som startede i april, man havde så spillet én gang om måneden og der var præmier til de 3 bedst placerede hver gang, men man samlede point sammen, så der til sidst kunne udråbes en endelig vinder af petanque turneringen i Haveforeningen Vibelund 2016. Nu trækker man jo ikke strå når man spiller petanque, man triller med kugler og det blev Finn fra have 2 som løb af med den endelige 1. plads. Som sædvanligt havde Morten fået fat i en del gode præmier og gevinster til lotteriet.

Så endelig blev toiletterne færdige til at tage i brug i weekenden mellem uge 41 og 42, det var også længe at skulle holde sig.

Præmiefesten var igen i år henlagt til Marienlystcenteret, men denne gang startede vi kl. 1200, vi startede med at spise, denne gang fik vi en lille frokost platte, det var da OK i forhold til det smørrebrød/håndmadder vi plejer at få derude men selvfølgelig er der nogen der skal brokke sig over det også. Det var synd at de havde droppet musikken, det er nu mere hyggeligt med lidt sagte dinémusik mens man spiser, og til sangene, det gik da helt galt, så jeg tror at de enedes om at der skal musik til i 2017. I 2016 havde vi 4 som skulle have præmie, det var Hanne & Jack i nr. 120, som fik Haveforeningens Ærespræmie, Inger 61, Aase 96 og Michael 155, fik alle kolonihaveforbundets 1. præmie. Der skal da herfra lyde et stort TIL LYKKE til de dygtige og ihærdige havefolk. Så må vi se hvordan det går i år, der er jo egentlig ikke længe til og dog.

Inden vi når til årets sidste bedrift vil jeg sige lidt om alle de møder der har været med kommunen vedr. kloakering, håndtering af spildevand, huse der er for store, lokalplan og huse der ligger for tæt på naboskel.

Hvis vi skal starte med lokalplanen, så siger den jo at vi må bygge 10% af havens størrelse dog max 50 m² og 4½ m i højden også selv om det er sat op til 15% og max 60 m² i den nye udgave af lejekontrakten. Kommunen fandt jo så også ud af, at vi ligger i Landzone hvilket indebærer at vi først skal søge en Landzonetilladelse, hvorefter der skal søges en byggetilladelse ved bestyrelsen. Kommunen har lovet at der om ca. 1 år kommer en ny lokalplan, som dækker alle Haveforeningen, så der bliver ens regler for alle, det vil så sige at vi kommer i byzone og så er det slut med at brænde haveaffald af.

På spildevandsområdet er det lidt mere indviklet at finde nogle gode løsninger. I første omgang var der 9 Haveforeninger der var udtaget til kloakering, men så byggede vi jo før omtalte toiletbygning, så nu skal der ikke kloakeres i HF-Vibelund. Det er der måske nogle der er kede af, men jeg tror at de fleste er glade for at spare de ca. 60-80.000 kr det koster pr. have. Hvis man har vandskyldende toilet skal man have en nedgravet og godkendt samletank, som skal tømmes efter behov af en slamssuger. Hvis man har afløb fra køkkenvask skal det også i samletank ellers skal afløbet afbrydes og gå i en beholder, spand, som så skal tømmes evt. i toiletbygningen, hvis det er spildevand uden kemikalier, dvs. hvis der kun er skyllet grøntsager kan man godt hælde det ud i haven. Campingtoilet kan også tømmes i toiletbygningen.

Huse som er for store, der har vi kun et enkelt, som er for stort når der kommer en ny lokalplan, hvad der skal gøres ved det, ved jeg dårlig nok endnu. Huse der ligger for tæt på skel. Hvis der ikke er noget hus på den anden side af skellet, eller hvis der er 5m eller derover, kan der gives dispensation for beliggenheden. Hvis der derimod ikke er 5m, ja så skal der laves noget brandhæmmende foranstaltninger i forhold til de papirer I får eller allerede har fået.

12

Den 6. november lukkede vi for vandet til kolonihaverne, så der kun er vand i vinterhanen, derfor var vi jo så også nød til at aflåse toiletterne, da der heller ikke er noget vand dér. Der var selvfølgelig ikke nogen problemer i at lukke for vandet, det bliver straks meget sjovere, når der til foråret skal åbnes igen, for det er jo ikke alle der husker at åbne for hanerne så der ikke står vand i dem, der skal ikke meget frostvejr til at gøre det af med en vandhane eller en bøjning hvis der er vand i dem, samtidig fik vi læst vandmålerne af og det var dog chokerende så meget vand der var brugt på begge målere 300 m³ mere på den måler der er ved Holstedvej og ca. 380 m³ på den måler der er oppe i skoven. Det bliver spændende at se hvor meget ”dyrene” har brugt, de havde jo et voldsomt overforbrug i 2015.

Som følge af det store vandforbrug ser vi os nødsaget til at hæve havelejen med Kr. 100,- til Kr. 1.900,- + bidrag til vandledningskontoen Kr. 100,- i alt Kr. 2.000,-

13

Det ser ud til at det lykkes at få et Grønt Team på benene, det er så meningen, at de skal sørge for at græsset bliver slået og at der ser pænt ud ved foreningshuset og på vore P-pladser og langs vejen ind i kolonien. Det Grønne Team består forløbige af Peter 8, Carsten 94, Christian 10, Thorbjørn 129, Jack 120. Hvis der skulle være et par stykker mere der kunne have lyst til at give en hånd med, så skal I da altid være velkommen til at melde jer. Der vil nok også blive arrangeret nogle arbejdsdage hvor I rigtig kan få lejlighed til at vise jeres kunst og evner med en skovl eller hakke.

Sidste år og forrige år sagde jeg noget om, at der var en del, som godt kunne trænet til at læse hvad der står i love og vedtægter ang. hvad man skal gøre for at have en kolonihave, noget med hvordan haverne ser ud og hvornår hækkene skal klippes og hvordan vejen ud for egen have skal holdes. Hækkene er jo lige til, de skal klippes to gange om året senest 1. juli og igen senest 1. oktober og hækkene må ikke være højere end 1,25 m. der er også nogle hække der er ved at være for brede, det går jo ud over bredden af vejene. Det gør jo ikke noget at hækkene bliver klippet lidt før 1. juli og 1. oktober, hvis man skal til fødselsdag eller er på ferie de to datoer, ja men så gør det dog før, så er det jo gjort. Vejene skal holdes fri for grønt og hullerne i vejene skal fyldes op med stabilgrus, som ligger til afbenyttelse ved P-pladsen ved vinterhanen og ved nr. 109. Når det er brugt kommer der mere. Skal I bruge grus i egen have må I selv anskaffe det, det er ikke foreningens opgave at sørge for grus til de enkelte haver.

Der bliver selvfølgelig de fleste af de kendte arrangementer i årets løb. Vi starter med at åbne for vandet d. 25. marts, der er podningskursus d. 1. april i HF-Rødegårdsløkken, der vil være container i starten af april, juli og oktober, der vil være Pinsemorgen arrangement, det kan godt være at vi springer Skt. Hansbålet over da vi har 60 års jubilæum i år, det bliver med helstegt gris og lam, fri øl vin og vand. Der vil være Familie fest – fodbold for sjov i begyndelsen af august, og ikke at forglemme Petanque, der vil være en månedlig spilledag med en løbende turnering, der vil være Pileflet måske samtidig med én af Petanque dagene. Men hold øje med opslagstavlerne. Bestyrelsen og aktivtetsudvalget vil udgive en aktivtets kalender kort efter 1. bestyrelsesmøde, så hold øje med den og kom og gør det værd at arrangere noget.

Og så lige én gang til, det koster Kr. 100,- i depositum for en nøgle til toiletterne, det er også her man skal tømme campingtoilet og spildevandsbeholder. Det koster så Kr. 300,- for en sæson at benytte toiletterne. Hvis I får en nøgle inden 15. marts bliver de Kr. 300,- skrevet på indbetalingskortet til haveleje, ellers skal de betales sammen med nøglen.

Så vil jeg slutte af med at ønske jer alle et godt, lunt og knap så vådt, men alligevel frodigt have år 2017.

På bestyrelsens vegne.

Formand Jørgen Erik Jørgensen

